

Kerst Diner

Als begin van de kerstvakantie en als viering van Kerst , hadden we een diner met de kinderen op school.

\Zo goed als alle ouders hadden gezorgd voor allerlei lekkernijen. Niet iedereen heeft alles kunnen proeven, maar het zag er allemaal erg lekker uit. De



dag erna hoefden weinig van ons al snel wat eten.





Mensen

Bij het project mensen hadden de kinderen allemaal een kwartet gemaakt van een bekende overleden Nederlander.

Ze hadden allemaal hun vingerafdrukken gemaakt en dan konden men uitzoeken, van wie enkele vingerafdrukken waren.

Er was een Quiz en een puzzel. De ouders en grootouders hebben met veel enthousiasme meegedaan en bekeken wat de kinderen gemaakt en geleerd hebben.





Middeleeuwen

Op 6 april hadden we de afsluiting van het project over de Middeleeuwen.

Bijna alle kinderen waren verkleed en hadden in het kader van dit project een werkstuk gemaakt. Daarnaast hadden ze allemaal een stuk van een memoryspel gemaakt, een schild van een ridder en geschreven met een ganzenveer.

Er waren lekkere hapjes: speltbrood (stamt al uit de middeleeuwen) met heksenkaas of brandnetelkaas erop. Ze konden brandnetelthee drinken; men kon zelf eens schrijven met een ganzenveer; het memoryspel spelen met de kinderen, een puzzel maken die over de Middeleeuwen ging of zich laten wegen en dan kreeg men een



verklaring dat ze GEEN heks waren.

Het was heel gezellig en er waren zelfs ouders die verkleed waren.



Nederland

Ons eerste project was over Nederland. De provincies waren verdeeld over de kinderen en



iedereen maakte een werkstuk hierover. Bij de presentatie hebben we verteld over ons project en elke provincie had zijn eigen lekkernij, zoals vlaai uit Limburg of



oude wijvenkoeken uit Groningen. We begonnen met het gezamenlijk zingen van het lied “vijftien miljoen mensen” en daarna kon men gaan kijken, lezen en eten. Er waren veel bezoekers die



graag wilden komen
kijken en luisteren en
natuurlijk ook een hapje
eten.

